

Droomvlucht

Nieuwjaar wensen, een terugkerend ritueel,
met gemeente wensen
voor nieuw, beter
en anders.

Voor een betere wereld dan waar
tirannen, jokers en wegkijkers,
samen met vluchtelingen, vrees- & voedselbanken
ons wereldbeeld bepalen.

Ik zie gaarkeukens
in Aleppo, Parijs, Calais, Amsterdam
en Nederlanders aan de bedelstaf.
Afbrokkelende culturen in rokende smeltkroezen.

We staan er bij en kijken er naar.
Ik sta er bij en kijk er naar.

Nat bezweet en gedesoriënteerd ontwaak ik
en kom maar moeizaam tot mezelf
want de kruitdampen zijn echt; ik ruik ze nog.

O ja, Nieuwjaarsnacht.

Nog half slaapdrongen vraag ik me af welk jaar het nu
eigenlijk is.

2017 of 1938,

ik zie het verschil in tijdsbeeld even niet,
want nu ...

nu loopt het ook zo'n vaart.

Nu, loopt het ook zo'n vaart.