

Naast de liefde

Sinds mijn heugenis
heeft de wereld
nog niet
zo erg
in de brand gestaan.

Moderne dharm-, menora-,
sikkel-, kruis- en
omtochten
buitelen over elkaar.

Naasteliefde,
de rode draad van ieder geloof
wordt verward
met overheersen.

Strijdige verwarring,
angst
om verworvenheden
te verliezen.

Het is in ieder schrift te lezen;
't pad van naasteliefde is smal,
de verleiding is vlakbij.

Zelfs het woordenboek
zet 'naarling' vlak bij
'naasteliefde'.