

## Radio

Als kind was ik al verliefd  
op radio.

Verliefd op  
die groene iris  
die mij liet meekijken  
naar de wereld.

Geluid maakte werelden  
werelden maakten geluid.

Horen werd luisteren.

Samen met G.B.J.  
reisde ik van Moskou  
naar Cuba, Vietnam en Amerika.  
Ontdekte samen met de Norderney  
de Beatles, Rolling Stones,  
Ivan Heylen en Queen.

Willy Alfredo  
leerde me er het dichten  
Dorus, André en John  
het lachen.

Luisteren naar radio;  
't zou verplicht moeten zijn.