

## Uiterwaard

Lopen in niemandsland  
grensvlak van twee werelden;  
de ene van het water  
de ander van de wal.

Op de wal  
de striemende snelheid van het leven  
terwijl  
de andere kant  
de macht van het getal,  
massa van logge tonnen,  
traagheid tolereert.

Twee werelden  
zo dichtbij en zo ver van elkaar.

Verbonden  
want,  
zonder water ook geen wal.