

Verder (na Lisa)

In het harnas gestorven.

Laten we de wind de schuld geven
want die waait weg.

Dan kunnen wij verder
met
hoe nu verder?

Op de vleugels van de wind
hoort alleen het gemis
ons.