

Applaus

Wanneer de rook is opgetrokken
het doek is gevallen
lichten weer aan en uit zijn gegaan
en stemmen zijn verstomd
blijft de leegte achter.

Maar als je nog even blijft
en heel goed luistert
hoor je nog steeds echo's
van applaus en schaterlach.

De sfeer van roem en succes
hangt nog haast tastbaar
in de lucht.

Nadat ook dat langzaam wegsterft
is het nóg niet over.

Wat blijft is een fantastische
onuitwisbare herinnering.