

Bevrijding in coronatijd

Mijn grootvader schreef twee Wereldoorlogen op zijn cv
definieerde daarna 'oorlog' als 'onvrijheid'.

Nu, 75 jaar na de laatste
strijden we wereldwijd tegen een onzichtbare vijand
die ons ongemerkt slachtoffer maakt.

Een sluwe sluipmoordenaar die
continent na continent
land voor land veroverd.
Ver van mijn bed loert inmiddels op iedere straathoek.

Angstige tijden breken weer aan
historisch besef herhaalt zich
mensen staan in overleef-stand
decorum valt weg.

Maar ook nu brengt afstand ons dichterbij elkaar
gaan humor en medeleven hand in hand.

'Onvrijheid zal er steeds anders uit gaan zien'
waren wijze woorden van mijn grootvader.
Juist nu moet ik steeds vaker aan 'm denken.

En het feest van 75 jaar bevrijding?
Dát wordt pas gevierd
als de teugels gevierd zijn
en ook deze vijand verslagen is.