

(Gedicht over de geschiedenis van de duizend jarige monumentale lindeboom achter het stadhuis van Oisterwijk)

Godenheugenis spreekt

Kapel en bedevaart
jagen
markt uit voorportalen
waar Freya's liefdeslustige
halssnoer zich nestelt.

Geduldig duldend
bouwt ze jaarringen
in honderdtallen
terwijl onder haar kromtakken
recht spreekt
en bastige duimen
verbonden worden.

Noodlotten slaan
maar nooit toe
in de schoot
verholen jaarringen.

Tilia, háár kind
tooit zich getekend
beschermd
door zichtbaar halssnoer
tot in mensenheugenis.