

Duik erin! Speurtocht

Super leuk dat je mee doet!!



Hoe werkt het?

- Je gaat op zoek naar witte vellen papier met een duikbril (zoals op dit blad), een cijfer en een letter.
- De witte vellen vind je op ramen van huizen geplakt. Let goed op!
- De speurtocht begint bij nummer 1 en nummer 17 is bij het laatste huis.
- Bij nummer 17 vind je een leuke verrassing 😊!
- De letter op het blad schrijf je in alle vakjes met hetzelfde cijfer.
- De oplossing is een hele belangrijke zin uit de Bijbel.

Route speurtocht

- Start bij de rode deuren van school 'de Hoeksteen' in Giessenburg
- Als je naar de deuren kijkt dan loop je naar links en ga je de bocht om naar rechts zodat je langs school loopt
- Als je helemaal langs school bent gelopen, loop je naar de voordeur van speeltuingebouwtje 'Kindervreugd'.
- Als je de letter gevonden hebt loop je terug en steek je over naar het Liesveld (let op het straatnaambordje links)
- In de straat Liesveld loop je met de bocht mee naar links
- Aan het einde van Liesveld, steek je over en ga je naar links
- Ga de bocht om naar de Wilhelminalaan en blijf op de stoep lopen aan de rechterkant.
- Als je bij het speeltuintje aangekomen bent dan blijf je de stoep volgen tot in de hoek (zoek hier een letter)
- Je blijft op de stoep lopen tot de stoep ophoudt. Dan ga je van de stoep af de straat in tot bij het laatste huis! Let vanaf het begin van deze straat op de huizen aan je linkerhand.
- Sla na het laatste huis linksaf, en loop verder over de stoep aan de linkerkant. Loop door en je loopt bijna tegen de huisnummers 2/4 (Boezem) aan. Goed opletten!
- Loop rechts om deze huizen aan de Boezem heen naar de speeltuin bij het Matthijs en Marijke huis – loop over de stoep voor de speeltuin langs de ramen en zwaai heel hard!
- De letter bij nummer 15 kun je vinden op het huis met het dak met twee punten, loop verder naar rechts.
- Loop de brug over naar de Wetering en ga naar links: de letters bij nummer 16 en 17 zijn hier te vinden.
- Bij de letter van nummer 17 van de oplossing (let op dit is niet het huisnummer) staat een doos met een verrassing. Je mag er wat uit pakken! Goed gedaan 😊

TIPS:

- Als je langs een huis loopt en je ziet iemand binnen mag je heel hard zwaaien!
- De letters zijn vanaf de stoep goed te zien. Je hoeft niet in de tuin te lopen.

De oplossing is:

Een tekst uit de Bijbel, uit het boek Openbaringen, hoofdstuk 21 vers 6b

1	2	3	4	5		6	2	2	7	8		1	2		9	10	8	2	11		12	10	8	
	2	2	4	9	13	6		14	2	15	2	16		6	2	2	7	8		17				
																					!			

